

Ομήρου Οδύσσεια

Γιάννης Μουλλάκης Γ2

2020-2021

Πρώτο πειραματικό σχολείο Θεσσαλονίκης

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Αφού τελείωσε ο Τρωικός πόλεμος οι Αχαιοί προσπάθησαν να γυρίσουν στην πατρίδα τους όπως και ο Οδυσσέας που πήγαινε στην Ιθάκη. Όμως δεν ήταν τυχερός γιατί οι θεοί είχαν θυμώσει μαζί του και τον εμπόδιζαν συνεχώς στο ταξίδι του και έτσι έκανε δέκα χρόνια να γυρίσει στην Ιθάκη.



Ο Οδυσσέας στους Κίκονες

Ο Οδυσσέας έφυγε από την Τροία με δώδεκα καράβια. Οι θεοί έστειλαν ανέμους που τα έσπρωξαν στην χώρα των Κικόνων. Εκεί έκλεψαν φαγητό και κρασί και έτσι οι Κίκονες τους επιτέθηκαν και έγινε μάχη όπου σκοτώθηκαν πολλοί άντρες του Οδυσσέα. Οι υπόλοιποι πήγαν στα καράβια και έφυγαν.



Ο Οδυσσέας στους Λωτοφάγους

Απο τους ανέμους που φυσούσαν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του έφτασαν στην χώρα τον Λωτοφάγων, στην Αφρική. Τρεις από αυτούς βγήκαν στην στεριά και οι Λωτοφάγοι τους έδωσαν να φάνε μαγεμένους λωτούς. Έτσι ξέχασαν όλους του άλλους και δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί ο Οδυσσέας όμως τους βρήκε και τους πήρε με το ζόρι και φύγανε.



Ο Οδυσσέας στους Κύκλωπες

Ο Οδυσσέας μαζί με δώδεκα συντρόφους βγήκε στο νησί των Κυκλώπων. Εκει ειδαν μια σπηλιά που είχε μέσα αρνιά, κασίκια, γαλα και τυρί. Έφαγαν και τότε ήρθε ο Κύκλωπας Πολύφημος που ήταν πολύ ψηλός και είχε ένα μάτι στο μέτωπο. Τους έκλεισε στην σπηλιά άρπαξε δύο άντρες και τους έφαγε. Το πρωί εφαγε άλλους δύο και έφυγε. Τότε ο Οδυσσέας πήρε ένα μακρύ κλαδί το έκανε μυτερό και το έκρυψε στις στάχτες. Το βράδυ μέθυσε τον Πολύφημο με γλυκό κρασί και του είπε ότι τον φωνάζουν κανένα. Με την βοήθεια των συντρόφων του κάρφωσε το κλαδί στο μάτι του πολύφημου και τον τύφλωσε. Αυτός άρχισε να φωνάζει ότι τον τύφλωσε ο κανένας και οι άλλοι Κύκλωπες δεν τον πίστευαν. Έτσι μπόρεσαν να φύγουν κάτω από την ράχη των κριαριών και ο Κύκλωπας έριξε έναν μεγάλο βράχο στο καράβι. Επειδή όμως δεν το χτύπησε, ζήτησε από τον πατέρα του τον Ποσειδώνα να περάσουν χίλια βάσανα.



Στον Αίολο και στους Λαιστρυγόνες

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του έφτασαν στο νησί του Αιόλου που ήταν ο θεός των ανέμων. Εκεί έμειναν έναν μήνα και όταν έφυγαν ο Αίολος του έδωσε ένα ασκί που είχε μέσα όλους τους άγριους ανέμους εκτός από τον Ζέφυρο. Οι σύντροφοι του όμως άνοιξαν το ασκί γιατί νόμιζαν ότι ήταν γεμάτο με ασήμι και χρυσάφι. Τότε οι άνεμοι βγήκαν έξω και τους έσπρωξαν στην γη των Λαιστρυγόνων οι οποίοι ήταν άγριοι και βύθισαν όλα τα καράβια και έφαγαν όλους τους συντρόφους. Μόνο το καράβι του Οδυσσέα με όσους ήταν μέσα γλίτωσε.



Ο Οδυσσέας στο νησί της Κίρκης

Οι άνεμοι τους πήγαν στο νησί της μάγισσας Κίρκης. Αυτή πρόσφερε σε μερικούς από τους συντρόφους του ένα μαγικό ποτό και με το μαγικό ραβδί της τους έκανε γουρούνια. Ένας γλίτωσε, το είπε στον Οδυσσέα και εκείνος πήγε στην Κίρκη και την ανάγκασε να τους ξανά κάνει άνθρωπους. Πριν φύγουν η Κίρκη τον συμβούλεψε να κατέβει στον Άδη να βρει τον μάντη Τειρεσία και να τον ρωτήσει πως θα έφταναν στην Ιθάκη.



Στον Άδη και στις Σειρήνες

Στο τέρμα του ωκεανού βρισκόταν η είσοδος του Άδη. Ο Οδυσσέας μπήκε μέσα και πρόσφερε δώρα στους πεθαμένους και έτσι μίλησε με την μητέρα του την Αντίκλεια, τον Αχιλλέα, και τον Αγαμέμνονα. Ο μάντης Τειρεσίας του είπε ότι ο Ποσειδώνας τον μισεί επειδή τύφλωσε τον Πολύφημο και ότι αν δεν πειράξουν τα βόδια του θεού Ήλιου θα φτάσουν μια μέρα στην Ιθάκη.

Οι σειρήνες μάγευαν τους ναυτικούς με το τραγούδι τους και μετά τους έτρωγαν. Φτάνοντας στο νησί τους ο Οδυσσέας βούλωσε με κεριά τα αυτιά των συντρόφων του και διέταξε να τον δέσουν στο κατάρτι του καραβιού. Πλησιάζοντας μαγεύτηκε από το τραγούδι τους και τον έδεσαν πιο σφικτά μέχρι που έφυγαν.



Ο Οδυσσέας στην Σκύλλα και στην Χάρυβδη

Φτάνοντας στο στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης, είδαν την Χάρυβδη που ρουφούσε το νερό και έπνιγε τα καράβια αλλά δεν την πλησίασαν. Από το άλλο μέρος του στενού όμως η Σκύλλα τέντωσε τα έξι κεφάλια της και έφαγε έξι συντρόφους. Έφυγαν από εκεί τρέχοντας για το νησί του Ήλιου.



Στο νησί του Ήλιου και στο νησί της Καλυψώς

Στο νησί του θεού Ήλιου έβοσκαν τα βόδια του. Ο Οδυσσεάς παρακάλεσε τους συντρόφους του να μην τα φάνε όπως του είχε πει ο Τειρεσίας για να γυρίσουν στην Ιθάκη. Αυτοί όμως μένοντας νηστικοί έφαγαν μερικά. Τότε ο Δίας τους έστειλε καταιγίδα που χτύπησε το καράβι και πνίγηκαν όλοι. Ο Οδυσσεάς γλίτωσε πιασμένος από ένα ξύλο μέσα στην θάλασσα.

Τα κύματα τον έβγαλαν στο νησί της νύμφης Καλυψώς η οποία τον φρόντισε και τον κράτησε επτά χρόνια. Στο τέλος ο Ερμής διέταξε την Καλυψώ να τον αφήσει να φύγει.



Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων

Ο Οδυσσέας έφτιαξε μια σχεδιά και ενώ ήταν πολύ κοντά να φτάσει στην Ιθάκη τον είδε ο Ποσειδώνας και χτύπησε με την τρίαινα του την θάλασσα. Τότε διαλύθηκε η σχεδιά και ο Οδυσσέας παλεύοντας με τα κύματα βγήκε στο νησί των Φαιάκων. Εκεί η βασιλοπούλα Ναυσικά τον πήγε στο παλάτι του πατέρα της, του Αλκίνοου που τον φιλοξένησε. Ο Οδυσσέας τους είπε ποιος ήταν και τις περιπέτειες του και οι Φαιάκες πήγαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη όπου τον ξάπλωσαν στην αμμουδιά κοιμισμένο και έφυγαν.



Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Στην Ιθάκη η θεά Αθήνα εξήγησε στον Οδυσσέα ότι στο παλάτι του έχουν μπει πολλοί μνηστήρες που θέλουν να παντρευτούν την γυναίκα του την Πηνελόπη και να γίνουν βασιλιάδες στην θέση του, αλλά η Πηνελόπη τον περιμένει να γυρίσει. Τον μεταμόρφωσε σε ζητιάνο και του είπε να πάει στην καλύβα του έμπιστου χοιροβοσκού σου του Εύμαιου για να τον φιλόξενησει και να περιμένει τον γιο του Τηλέμαχο. Όταν έφτασε ο Τηλέμαχος η Αθήνα του έδωσε την πρώτη του μορφή και έτσι τον γνώρισε ο Τηλέμαχος και συγκινήθηκαν. Μετά κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να σκοτώσουν τους μνηστήρες και η Αθήνα έκανε πάλι τον Οδυσσέα ζητιάνο. Το άλλο πρωί πήγαν στο παλάτι και εκεί τον γνώρισε το σκυλί του ο Άργος. Οι μνηστήρες έτρωγαν, πίνανε, τον κοροΐδευαν, και τον χτυπούσαν. Το βράδυ η Πηνελόπη έβαλε την σκλάβα της την Ευρύκλεια να πλύνει τα πόδια του Οδυσσέα. Αυτή τον γνώρισε από ένα σημάδι που είχε στο γόνατο και ο Οδυσσέας της έκλεισε το στόμα για να μην μιλήσει. Μετα είπε στην Πηνελόπη ότι ο Οδυσσέας θα γυρίσει.



Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες

Την άλλη μέρα με την συμβουλή της Αθήνας η Πηνελόπη ζήτησε από τους μνηστήρες να ρίξουν με το τόξο του Οδυσσέα ένα βέλος μέσα από της τρύπες δώδεκα τσεκουριών και οποίος το πετύχαινε θα την παντρευόταν. Κανείς δεν μπορούσε να το κάνει αλλά ο Οδυσσέας το έκανε. Τότε οι μνηστήρες κατάλαβαν ποιος ήταν και ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο τους σκότωσαν όλους με τα τόξα τους. Η Ευρύκλεια είπε στην Πηνελόπη ότι ήρθε ο Οδυσσέας, εκείνη βεβαιώθηκε και τον αγκάλιασε. Ο Οδυσσέας πήγε να δει τον πατέρα του τον Λαέρτη στο κτημα του που μόλις τον είδε τον αγκάλιασε και έκλαψε. Εκεί όμως πήγαν οπλισμένοι και οι συγγενείς των μνηστήρων για να σκοτώσουν τον Οδυσσέα. Η θεά Αθήνα όμως τους ανάγκασε να γίνουν όλοι φίλοι. Από τότε ο Οδυσσέας έζησε ευτυχισμένος και βασίλεψε πολλά χρόνια στην Ιθάκη.

