

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Γιώργος Μαυροματίδης

1^ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης

Τάξη Γ2

2020-2021

ΣΤΟΥΣ ΚΙΚΟΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΛΩΤΟΦΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ



Μετά τον πόλεμο της Τροίας το καράβι του Οδυσσέα και άλλα έντεκα καράβια ξεκίνησαν για την Ιθάκη την πατρίδα του Οδυσσέα. Πρώτα πήγανε στο νησί των Κικόνων. Εκεί έγινε μια τρομερή μάχη. Οι Αχαιοί νίκησαν και έφυγαν. Μετά πήγανε στο νησί των Λωτοφάγων. Εκεί υπήρχαν κάτι φρούτα που λέγονταν λωτοί. Όποιος έτρωγε αυτά τα φρούτα ξεχνούσε τα πάντα. Ο Οδυσσέας έστειλε μερικούς συντρόφους να εξερευνήσουν το νησί. Όταν ο Οδυσσέας είδε ότι οι σύντροφοί του δεν γυρίζουν πήγε ο ίδιος να δει τι έχουν πάθει. Ο Οδυσσέας τους πήρε με το ζόρι και διέταξε να σαλπάρουν αμέσως.



Ο άνεμος τους έφερε στο νησί των Κυκλώπων. Ο Οδυσσέας με άλλους έντεκα συντρόφους πήγε σε μία σπηλιά. Εκεί φάγανε και ήπιανε. Ο Οδυσσέας τους είπε να περιμένουν τον οικοδεσπότη αλλά όταν τον είδαν τρόμαξαν. Ήταν ο Κύκλωπας Πολύφημος. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ ο Πολύφημος έτρωγε δύο από τους συντρόφους. Ο Οδυσσέας μέθυσσε τον Πολύφημο και τον τύφλωσε με κορμό δέντρου. Μετά κρεμάστηκαν από τα πρόβατα και βγήκαν από τη σπηλιά.

Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης



Στο νησί του Αιόλου έμειναν περίπου ένα μήνα. Όταν ήρθε ο καιρός να φύγουν, ο Αίολος τους έδωσε ένα ασκί που είχε κλείσει μέσα όλους τους άγριους ανέμους. Λίγο πριν φτάσουν στην Ιθάκη, οι σύντροφοι του Οδυσσέα άνοιξαν το ασκί και οι άνεμοι τους έσπρωξαν στη Γη των Λαιστρυγόνων. Οι Λαιστρυγόνες έσπασαν όλα τα καράβια, εκτός από το καράβι του Οδυσσέα.



Στη συνέχεια πήγαν στο νησί της Κίρκης. Η Κίρκη μεταμόρφωσε με ένα μαγικό ραβδί μερικούς από τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια. Ο Ερμής έδωσε στον Οδυσσέα ένα μαγικό λουλούδι που θα τον προστάτευε από τα μάγια της Κίρκης. Ο Οδυσσέας ανάγκασε την Κίρκη να ξανακάνει τους συντρόφους του ανθρώπους. Η Κίρκη είπε στον Οδυσσέα να πάει στον Άδη για να βρει τον μάντη Τειρεσία.

Στον Άδη, στις Σειρήνες, στην Σκύλα και στη Χάρυβδη



Στον Άδη ο Οδυσσέας συνάντησε πολλούς που πέθαναν στον Τρωικό πόλεμο. Ο Τειρεσίας του είπε ότι, αν δεν πείραζαν τα βόδια του θεού Ήλιου, κάποια μέρα θα έφταναν στην Ιθάκη. Μετά πήγαν στο νησί των Σειρήνων. Οι Σειρήνες μάγευαν τους ναυτικούς με το τραγούδι τους και τους έτρωγαν. Ο Οδυσσέας βούλωσε με κεριά των συντρόφων του τα αφτιά και τον ίδιο τον έδεσαν στο κατάρτι για να ακούσει το τραγούδι τους. Έτσι πέρασαν από εκεί και έφτασαν στο στενό της Σκύλας και της Χάρυβδης. Η Χάρυβδη ρουφούσε το νερό, αλλά δεν την πλησίασαν και πέρασαν. Η Σκύλα όμως έφαγε έξι συντρόφους και πέρασαν κλαίγοντας από το στενό.

Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων



Όταν έφτασαν στο νησί του Ήλιου, οι σύντροφοι του Οδυσσέα δεν ήθελαν να φύγουν. Όταν τους τελείωσαν τα τρόφιμα, έφαγαν τα βόδια του Θεού Ήλιου. Μετά έφυγαν και ο Δίας τους έστειλε μια άγρια καταιγίδα. Το καράβι διαλύθηκε και μόνο ο Οδυσσέας γλύτωσε και κολύπησε μέχρι το νησί της Καλυψώς. Εκεί η Καλυψώ τον κράτησε επτά χρόνια. Η Αθηνά τον λυπήθηκε και ζήτησε από τον πατέρα της τον Δία να πει στην Καλυψώ να τον αφήσει να φύγει.



Ο Οδυσσέας έφυγε με μια σχεδία και λίγο πριν φτάσει στην Ιθάκη, ο Ποσειδώνας έκανε τρικυμία. Η σχεδία διαλύθηκε και ο Οδυσσέας βρέθηκε στο νησί των Φαιάκων. Εκεί τον βρήκε η βασιλοπούλα Ναυσικά και τον πήγε στο παλάτι. Όταν ο Δημόδοκος τραγούδησε τα κατορθώματα των Αχαιών στην Τροία, ο Οδυσσέας τους φανέρωσε ποιος ήταν. Οι Φαίακες πήγαν τον Οδυσσέα με ένα καράβι στην Ιθάκη και τον άφησαν να κοιμάται στην αμμουδιά.

Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη



Όταν ξύπνησε ο Οδυσσέας, η Αθηνά του είπε ότι στο παλάτι του υπάρχουν μνηστήρες που θέλουν να παντρευτούν την Πηνελόπη. Η Αθηνά μεταμόρφωσε τον Οδυσσέα σε ζητιάνο για να μην τον γνωρίζουν. Ο Οδυσσέας πήγε στην καλύβα του Εύμαιου και περίμενε μέχρι να έρθει ο Τηλέμαχος. Όταν έμειναν μόνοι με τον Τηλέμαχο, φανερώθηκε στο γιο του και κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να σκοτώσουν τους μνηστήρες. Την άλλη μέρα πήγαν στο παλάτι. Εκεί τον κατάλαβε μόνο ο Άργος, ο πιστός του σκύλος. Μόλις ο Οδυσσέας τον χαιδέψε, ο Άργος ξεψύχησε.



Οι μνηστήρες τον χτυπούσαν και του έλεγαν να φύγει. Η Πηνελόπη ζήτησε να δει τον ζητιάνο για να μάθει νέα για τον άνδρα της. Πριν τον δει, ζήτησε από την Ευρύκλεια να του πλύνει τα πόδια. Η Ευρύκλεια τον γνώρισε από ένα σημάδι που είχε στο πόδι. Πήγε να φωνάξει, αλλά ο Οδυσσέας της έκλεισε το στόμα. Όταν συνάντησε την Πηνελόπη, η Πηνελόπη δεν τον γνώρισε. Ο ζητιάνος της είπε ότι ο Οδυσσέας θα γύριζε σύντομα.

Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες



Την άλλη μέρα η Αθηνά έβαλε στο νου της Πηνελόπης να στήσει δώδεκα τσεκούρια με μια τρύπα. Όποιος θα τέντωνε την χορδή από το τόξο του Οδυσσέα και θα περνούσε το βέλος μέσα από τις δώδεκα τρύπες των τσεκουριών, θα την παντρεύονταν. Ύστερα ήρθε ο Οδυσσέας ζητιάνος. Οι μνηστήρες τον κοροΐδευαν. Όταν όμως ο Οδυσσέας τα κατάφερε έμειναν άφωνοι. Μετά πήγαν να φύγουν αλλά ο Εύμαιος και η Ευρύκλεια έκλεισαν τις πόρτες και ο Οδυσσέας σκότωσε όλους τους μνηστήρες.

ΠΗΓΕΣ

- <https://www.slideshare.net/MMMHELEN57/1-45527196>
- <https://www.apodytiriakias.gr/koultoura/2016/06/15/oi-magikes-idiotites-tou-krasiou-pou-methuse-ton-polufimo.aspx>
- http://odysiaptde.blogspot.com/2009/05/blog-post_4036.html
- <https://www.archaiologia.gr/blog/2011/12/06/%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%AF%CF%81%CE%BA%CE%B7%CF%82/>
- <https://www.aetos-apokalypsis.com/2016/11/arxaioi-ellhnikoi-muthoi-skyla-xarubdi.html>
- <https://www.palmosnews.gr/28572/ellada/nisi-tis-kalipsos-gavdos-mesa-apo-ena-iperoxo-vinteo/>
- <https://www.larissanet.gr/2019/06/23/o-alkinoos-kai-i-mythiki-scheria-kerkyra/>
- <https://daskalemata.weebly.com/omicron-omicrondeltaupsilonsigma941alphasigma941sigmatauetanu-iotatheta940kappaeta.html>
- <https://www.scribd.com/document/260294455/%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4-%CE%9F%CE%94%CE%A5%CE%A3%CE%A3%CE%95%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%91-%CE%9D%CE%99%CE%A0%CE%A4%CE%A1%CE%91>
- <https://www.slideshare.net/mfroudarakis/ss-31909922>

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Γιώργος Μαυροματίδης

1^ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσ/νίκης

Τάξη Γ2

2020-2021