

## ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ



### 1. ΣΤΟΥΣ ΚΙΚΟΝΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΛΩΤΟΦΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ

Ο Οδυσσέας έφυγε με 12 καράβια από την Τροία, οι Θεοί όμως με τους άγριους ανέμους που έστειλε τους έσπρωξαν στην χώρα των Κικόνων. Εκεί άρπαξαν ζώα και κρασί και τα φάγανε. Όμως τους κυνήγησαν οι Κίκονες και έφυγαν κυνηγημένοι μετά από άγρια μάχη. Ταξίδεψαν και έφτασαν στην χώρα των Λωτοφάγων. Εκεί έφαγαν λωτούς και ξέχασαν τα πάντα. Μετά από πολλές μέρες ταξίδι, έφτασαν στο νησί των Κυκλώπων. Συνάντησαν στο νησί τον Πολύφημο, που ήταν ένας κύκλωπας, ο γιός του Ποσειδώνα. Ο Οδυσσέας ο πολυμήχανος, μέθυσε τον Πολύφημο, αφού πρώτα του είπε ότι τον λένε <Κανένα> και το βράδυ που έπεσε για ύπνο τον τύφλωσαν και έφυγαν.

## 2.ΣΤΟΝ ΑΙΟΛΟ, ΣΤΟΥΣ ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΙΡΚΗΣ



Ταξιδεύοντας ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του, έφτασαν στο νησί του Αίολου, που ήταν ο Θεός των Ανέμων. Όταν ήταν να φύγουν, ο Αίολος τους έδωσε ένα ασκί που μέσα είχε κλείσει όλους τους άγριους ανέμους και άφησε έξω μόνο τον Ζέφυρο για να σπρώχνει το καράβι. Οι σύντροφοί του άνοιξαν το ασκί νομίζοντας πως έχει μέσα χρυσάφι και ασήμι, έτσι βγήκαν όλοι οι άγριοι άνεμοι και έσπρωξαν το καράβι μακριά στην χώρα των Λαιστρυγόνων. Μόνο το καράβι του σώθηκε, ενώ τα άλλα τα βύθισαν οι Λαιστρυγόνες. Οι άνεμοι τους έριξαν στο νησί της μάγισσας Κίρκης. Η Κίρκη τους μάγεψε τους συντρόφους του Οδυσσέα και τους μεταμόρφωσε σε γουρούνια δίνοντάς τους ένα μαγικό ποτό. Ο Οδυσσέας πήγε για να σώσει τους συντρόφους του.

### 3.ΣΤΟΝ ΑΔΗ, ΣΤΙΣ ΣΕΡΗΝΕΣ, ΣΤΗ ΣΚΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΥΒΔΗ



Το καράβι του Οδυσσέα ταξίδεψε ως τον Άδη. Έκανε μία θυσία ο Οδυσσέας στους πεθαμένους φίλους του που σκοτώθηκαν στην Τροία. Μετά έφτασε ο μάντης Τειρεσίας και ο Οδυσσέας τον ρώτησε πως θα φτάσει στην Ιθάκη. Ο Τειρεσίας τον συμβούλεψε πώς να πάει εκεί, όμως να μην πειράξει τα βόδια του Θεού Ήλιου!!!

Φεύγοντας από τον Άδη ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έφτασαν στο νησί των Σειρήνων. Αυτές μάγευαν τους ναυτικούς με το γλυκό τραγούδι τους και όταν πλησίαζαν τους έτρωγαν. Ο Οδυσσέας αφού βούλωσε τα αυτιά των συντρόφων του, τους πρόσταξε τους ναύτες να τον δέσουν σφιχτά στο κατάρτι, για να μην μαγευτεί με το γλυκό τραγούδι τους. Αφού έφυγε τελικά από εκεί, πλησίασε στο στενό της Σκύλλας και της Χάρυβδης. Η Χάρυβδη ρουφούσε το νερό και έπνιγε τα καράβια. Ενώ η Σκύλλα ήταν στην σπηλιά της και με τα 6 κεφάλια της έφαγε 6 συντρόφους.

#### 4.ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ



Μετά από πολλά μερόνυχτα έφτασαν στο νησί του Θεού Ήλιου. Εκεί έβροσκαν τα βόδια του Ήλιου και τότε ο Οδυσσέας θυμήθηκε τα λόγια του μάντη Τειρεσία και θέλησε να φύγουν αμέσως από το νησί. Οι σύντροφοι του όμως ήταν πολύ κουρασμένοι και θέλησαν πρώτα να ξεκουραστούν. Έπειτα πείνασαν και έσφαξαν μερικά από τα βόδια του Ήλιου και τότε ο Δίας τους έστειλε άγρια καταιγίδα και κεραυνούς. Σκοτώθηκαν όλοι εκτός από τον Οδυσσέα, που τα κύματα τον έβγαλαν στο νησί της Καλυψώς. Η Καλυψώ τον φρόντισε και όταν συνήλθε δεν τον άφηνε να φύγει για 7 χρόνια. Η Αθηνά τον λυπήθηκε και είπε τον πατέρα της να τον αφήσει να φύγει. Με μία σχεδία έφυγε και ταξίδευε πολλές μέρες κοντεύοντας να φτάσει στην Ιθάκη. Ο Ποσειδώνας όμως που τον είδε, σήκωσε μεγάλα κύματα που του κατέστρεψαν την σχεδία και κολυμπώντας έφτασε στο νησί των Φαίακων και βγήκε στην ακτή γυμνός.

## 5. Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ



Από των νησί των Φαιάκων, οι Φαίακες τον έβαλαν σε ένα καράβι με προορισμό την Ιθάκη. Όσο ο Οδυσσέας κοιμόταν και αφού ταξίδεψε όλο το βράδυ, έφτασε τελικά στην Ιθάκη. Όταν ο ήλιος ανέτειλε ξύπνησε ο Οδυσσέας, υπήρχε όμως γύρω ομίχλη και δεν κατάλαβε αμέσως που ήταν. Όταν το κατάλαβε γονάτισε και φίλησε το χώμα της πατρίδας του. Η θεά Αθηνά τον βοήθησε να μεταμορφωθεί σε ζητιάνο για να μπορέσει να δει τι κάνουν κάθε μέρα οι μνηστήρες στο παλάτι. Την άλλη μέρα έφτασε στην καλύβα ο Τηλέμαχος, ο γιος του και του φανερώθηκε ποιος ήταν. Συγκινημένοι αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Μαζί με τον Τηλέμαχο κατέστρωσαν ένα σχέδιο για να σκοτώσουν τους μνηστήρες. Την άλλη μέρα που πήγε στο παλάτι κανένας δεν τον αναγνώρισε, μόνο ο σκύλος του ο Άργος, που από την πολλή χαρά του πέθανε. Μπήκε μέσα στο σπίτι του ο Οδυσσέας και οι μνηστήρες τον κορόιδευαν, τον χτυπούσαν και τον φοβέριζαν, όμως η Πηνελόπη θέλησε να δει τον ζητιάνο, μήπως μάθει κάτι για τον άντρα της. Μίλησε με την Πηνελόπη όμως δεν της φανερώθηκε.

## 6.Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ



Την επόμενη μέρα ήταν η δοκιμασία των μνηστήρων με τα 12 τσεκούρια, για τον ποιόν θα παντρευτεί η Πηνελόπη. Ζήτησε και ο Οδυσσεάς να δοκιμάσει, όμως οι μνηστήρες δεν δέχτηκαν στην αρχή. Μετά όμως σκέφτηκαν ότι αφού ήταν ένας ζητιάνος δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει. Ο Οδυσσεάς νίκησε και η Αθηνά του έδωσε την κανονική του μορφή και αυτός στράφηκε με το τόξο του προς στους μνηστήρες και σκότωσε τους περισσότερους. Τότε η Ευρύκλεια πήγε και είπε στην Πηνελόπη ότι ήρθε ο Οδυσσεάς. Εκείνη δεν την πίστεψε και όταν επιβεβαιώθηκε πως ο ξένος ζητιάνος ήταν αυτός αγκαλιάστηκαν και έκλαψαν από χαρά.